



Voorwoord

door de Voorzitter

Weer een nieuwsbrief, dus uw voorzitter mag weer wat schrijven. De dagen worden inmiddels alweer snel korter en het weer wat minder maar MVA is nog niet toe aan zijn winterslaap. Binnenkort hebben we nog de Kalebomentocht. Floris heeft weer een mooie rit in elkaar gezet en in November staat er nog een feestavond opstapel. Wat ons te wachten staat? Feest met een V, wordt het een foutfeest of wordt het boerderijstijl? Natuurlijk zijn er ook terugblikken, onder anderen de Midland Classic Show en de avonturen van Dirk in Engeland tijdens een Ratbike treffen. Ook de vaste rubrieken Wist-U-Dat en de agenda zijn in deze nieuwsbrief te vinden. Snel verder lezen en.....

Blijf gezond motorrijden.

23e Kale Bomen Tocht

door de Toercomissie

De Kale Bomen Tocht vormt de traditionele afsluiting van het toerseizoen van de MV Almere. Dit jaar organiseren we de tocht op zondag 22 oktober. Je kunt kiezen uit twee afstanden: een lange (238 km) en een korte versie (179 km). De route is alleen verkrijgbaar als .gpx/.gdb bestand (voor Garmin) en als .itin bestand (voor TomTom).

De lange route leidt via Muiderberg, Weesp, Driemond, langs de Gein, langs de Amstel, Uithoorn, Vrouwenakker, Ter Aar, Zwammerdam, Bodegraven, Haastrecht, Stolwijk, Lekkerkerk, Lekdijk Oost, Krimpenerwaard, veerpont, Nieuwpoort, Lekdijk Zuid, Ameide, Lexmond, Zederik, Noordeloos, Ottoland, Groot Ammers, veerpont, Bergambacht, Snelrewaard, Montfoort, Portengen, Loosdrecht. In de korte route wordt de lus onder de Lek overgeslagen (zie plaatje).

Het eindpunt van beide routes is bij vliegveld Hilversum.

Vanaf 9:00 uur ben je welkom in ons clubhuis voor een kopje koffie, de inschrijving en het laden van het routebestand.

Na afloop bestaat de mogelijkheid om in het clubgebouw gezamenlijk te eten. Opgeven en betalen 's morgens bij de start.





Mensen, ratten en motoren.

door Dirk Rietkerk

Begin juni was het jaarlijkse 'Rat and Survival'-treffen in Engeland. Samen met twee vrienden van Rataplan-Ratbikeclub ben ik daar weer naar toe geweest.

R&S is een motortreffen waar liefhebbers van matzwart, roest en hardrock een weekendje feest vieren om.... euh.... tja..... waarom eigenlijk? Maar voordat we bij het clubhuis van Ogri MMC



op Kemble Airport waren was het vrijdags nog wel een stukje rijden: Almere-Duinkerken-Dover-Cirencester in 12 uur tijd (en op zondag weer dezelfde weg terug).

Anyway, het is een bijeenkomst van eigenaren van exotische motorvoertuigen, waarbij de eigenaren er soms net zo bizar uitzien als hun voertuigen.

De hele dag kun je je vergapen aan technische hoogstandjes als een extended CX500, een trike



van een halve meter hoog, gestripte Reliants of een 1.9 TDI-motor waar een motorframe omheen geknutseld is. Alles met een zeer hoog Madmax-gehalte.

Op zaterdag heb ik nog wat familieleden bezocht (al dan niet op een kerkhof) en wat rondgetoerd in The Cotswolds.



's Avonds eerst een band met een beschilderde punkclown als leadzanger die Black Sabbath moeiteloos afwisselde met Britney Spears, een 'beetje' vreemd, maar wel lekker. Daarna een Rammstein coverband waar de meningen over verdeeld waren, toonhoogten en snelheid waren soms nogal anders als het origineel.



Buiten was er gelukkig een groot kampvuur, waar sommigen hun vuurspuwtalenten lieten zien.

Door de absurde prijs van ca. £2,25 voor bijna een halve liter Jack Daniëls met cola was het om een uur of één tijd om m'n tentje in te kruipen, waar ik overigens door al die drank er wel weer drie keer uit moest om al die cola te lozen.

De volgende morgen redelijk vroeg opgestaan, tentje afgebroken en na een hartelijk afscheid weer vertrokken naar Nederland.

Al met al ruim 1500km gereden voor een dagje 'brommers kiek'n' en een avond zuipen in een vreemd clubhuis, maar het was ieder kilometer waard!

Van dit weekend heb ik een filmpje gemaakt en op Youtube gezet. Terug te zien op: <https://www.youtube.com/watch?v=RDSzbXVTGvo>





Midland Classic Show

door Frans Pansier

Het jaarlijkse evenement in het centrum van Almere Stad was ook dit jaar weer een succes. Het weer zat bijzonder goed mee, het aantal bezoekers was enorm en de aanspraak met vragen en opmerkingen was geweldig. Veel visite kaartjes zijn uitgedeeld en bijna zoveel mondelinge uitnodigingen gemaakt. Afgelopen week zijn er een aantal mensen dinsdag- en/of vrijdagavond langs geweest in het verenigingsgebouw naar aanleiding van het praatje met één van onze leden op deze dag. Verder is er niet veel meer over te zeggen, de foto's spreken voor zich, dan dat het een super gezellige dag was. Schrijf maar alvast in je agenda: 30 september 2018 is de volgende Midland Classic Show!



Agenda punten:

- | | |
|-------------|--------------------|
| 22 oktober | Kale Bomen Tocht |
| 11 november | Veest! |
| 1 december | Sinterklaas |
| 31 december | Oudejaarsavond |
| 2 januari | Nieuwjaarsreceptie |



WistjeDatjes

door Dirk Rietkerk



Wist U dat ...

- › Dat Jan z'n motor de wenkbrauwen van Ernst verbrand heeft;
- › Dat Linda niet de Libelle leest, maar er op wil rijden;
- › Dat Dirk zich een restauratieproject op z'n hals heeft gehaald;
- › Dat Peter v W. weer kan lezen;
- › Dat z'n dealer Jan eindelijk zo ver heeft gekregen om een BMW te kopen;
- › Theorie en praktijk twee heel verschillende dingen zijn;
- › Dat Frans helpt Michael strippen;
- › Dat er wel 10 redenen zijn om een date met Stephan te willen?
- › Dat Linda de BBQ weer prima georganiseerd heeft;
- › Dat Bart zoveel hout heeft aangeleverd dat zelfs André het niet opgestookt kreeg;
- › Dat er op de BBQ voor kannibalen oorsaté was;
- › Dat Linda na afloop van de BBQ niet meer naar huis kon fietsen;
- › Dat Dirk dat toen maar deed;
- › Dat dat eigenlijk ook niet meer ging;
- › Dat er leden zijn met een ernstig drankprobleem;
- › Dat Arnoud het elektrisch doet;

- › Dat Daniëlle een smart-girl was;
- › Dat je met een RS1200 prima offroad kunt rijden in je achtertuin;
- › Dat Linda door sommige leden Mama genoemd wordt;
- › Dat croissant met bokworst prima smaakt;
- › Dat je een gebroken knipperlicht prima kunt repareren met een halve schaar, een halve wasknijper, een stokje en 10mtr ducttape;
- › Dat Dirk eventjes de hoogste motorrijder ter wereld was;
- › Dat we op zaterdag 11 November een 'Geen thema'- veest hebben;
- › Dat je op het Veest gek gekleed mag komen;
- › Dat Karin het op één Pk doet;
- › Dat Ehsan door corrosie een nieuw motorblok krijgt;
- › Dat Patrick een pitstop bij de MVA deed;
- › Dat Adam 65+ centerfold is;
- › Dat het met Linda nu een stuk veiliger op de weg is;
- › Dat een voelermaatje niet hetzelfde is als een 'friend with benefits';
- › Dat je 'slim' moet zijn om 6 bougies in een 3-cilinder te vervangen;

Het is weer tijd voor een Veestje!

door Linda Vermeulen

Zoals gebruikelijk wordt er ook dit jaar in November een veest georganiseerd. Waarom? Gewoon daarom!



Het thema voor dit jaar maken we niet bekend, omdat dat er niet is. De organisatie kwam er niet uit welk themafeest er georganiseerd moet worden.

Het wordt namelijk 11 november! Dat betekent het begin van carnaval, Sint Maarten, Halloween om maar wat te noemen. Dus kom verkleed zoals je wil.

Meer informatie en opgave via de bar in het clubgebouw. Vooraf dien je je op te geven bij de bar en wordt €4,- afgestempeld van de kaart voor het aanschaf van hapjes e.d.(uitsluitend voor leden van de MVA).