



Voorwoord

Johan Roemer, voorzitter

Alweer een voorwoord van Uw voorzitter, dat betekent weer een nieuwe nieuwsbrief.

Hier in ongetwijfeld het een en ander over het Vulkanen Weekend, ik ben weer heelhuids thuis aangekomen. Het was een zeer geslaagd weekend. Er waren nieuwe clubleden mee en ze zijn meteen verslaafd geraakt aan het rijden in de Eifel. Dat is nu net waarvoor we het doen, mensen laten kennis maken met mooie toergebieden die eigenlijk niet eens zover weg liggen. Je kan daar prima leren bergrijden en na het toeren is het altijd gezellig met een drankje en hapje en de sterke verhalen. Het daarop komend weekend weer een hele andere kant van onze club. Leden hebben onze club vertegenwoordigd op Midland Classic Show op zondag 30 september in het Stads Hart van Almere Stad.

Zoals je aan het weer merkt, het regen striemt tegen het raam nu ik dit schrijf, gaan we de herfst in. Denk om de natte en gladde blaadjes en andere verraderlijk gladheid op de weg zoals wegmarkeringen, putdeksels en tramrails zodat je ook mijn volgende voorwoord en de nieuwsbrief, verzorgd door Frans, in goede gezondheid kunt lezen.

Dus..... blijf gezond motorrijden.



25-Jarig bestaan clubgebouw.

Door Dirk Rietkerk

Zoals iedereen die regelmatig in ons clubgebouw weet dat is er links naast de deur een steen ingemetseld is met daarop "1987".



In oktober 1987 is deze steen ingemetseld tijdens de bouw van het clubhuis (zie ook de foto in de kantine).

Aangezien dit al weer 25 jaar geleden is, hebben we gemeend ons jaarlijkse Novemberfeest eenmalig om te dopen tot Oktoberfeest (niet te verwarren met de Oktoberfesten in Duitsland).

Wat gaan we doen?

Op zaterdag 20 oktober is iedereen van ca. 20.00 uur welkom op het feest.

Iedereen krijgt namens de vereniging 2 consumptiebonnen waar je koffie/thee of een flesje frisdrank/ bier (max 33cl) voor kunt krijgen.

Voor de overige dranken gelden onze bekende lage prijzen, waarbij we al kunnen verklappen dat er waarschijnlijk speciaal MVA-bockbier op de tap verkrijgbaar zal zijn.



De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door de 6-mans rockband 'Dus Rockt'

(www.dusrockt.nl) uit Dronten.

Naast alle MVA-leden willen we ook graag zoveel mogelijk oudleden uitnodigen. Zij maken immers ook deel uit van de geschiedenis van de club. Mocht je nog oudleden van de MVA kennen, wijs ze dan op het feest op 20 oktober.

Uiteraard mogen partners, kinderen, ouders, broers/zussen, vrienden/vriendinnen enz. ook mee komen feesten, zolang ze maar als introducee van een (ex-)clublid meekomen (het wordt dus geen ProjectX-feest).

Mocht je trouwens nog hout hebben dat we kunnen gebruiken in een vuurkorf, dat is dat zeer welkom.

Verslag Vulkanen-weekend

21 – 24 september

door Frans Pansier



Een lang weekend (4 dagen, 3 nachten om precies te zijn) weg met een 20 tal motorrijders waarvan je van een aantal het gezicht niet kent laat staan dat je weet hoe ze heten. Wordt dus een uitdaging!

Afgesproken was om vrijdagochtend te verzamelen bij het clubgebouw waar we getrakteerd werden op een kop koffie. De eerste 200 kilometer zijn over de snelweg gereden richting Limburg, waar we om een uur of elf, je raadt het al, koffie



gingen drinken.



Na deze stop is er geen meter snelweg meer gereden en was het een prachtige toertocht naar Lutzerath.



Een plaatsje in de Eifel waar we de komende drie dagen gingen slapen. Hotel Maas is een oude bekende voor MVA.



Voor mij persoonlijk was het de eerste kennismaking. Het ontvangst was hartelijk en de warme maaltijd uitstekend.



's Avonds na de maaltijd was er alle tijd om bij te komen van de bijna 500km op de eerste dag.

Volgende dag de tocht door het mooie landschap gereden met de nodige, leuke bochten

en soms mooie vergezichten. De tocht was "slechts" 175km en daarom besloten we er een extra slinger aan te geven en langs het leuke Moezel stadje Cochem te rijden. Het was duidelijk, we waren niet de enige motorrijders die dat bedachten :-)



Zondags waren we een beetje recalcitrant en hebben niet de mooie route van de toercommissie gereden maar zijn zelf een aantal toeristische plekjes gaan bezoeken. We begonnen 's morgens bij de grote kerk in Munstermaifeld.



En reden toen via het vulka-

nenmeer Maria Laach naar Mayen alwaar de lunch genuttigd werd op een terrasje op één van de vele pleinen.



Uiteindelijk zijn we via de nodige omzwervingen en haarspeldbochten weer in het hotel aangekomen. Na de weer heerlijke avondmaaltijd en de gebruikelijke natjes kroop ik 's avonds op tijd weer onder wol om de volgende dag fit op de motor te stappen om weer aan de thuisreis te beginnen.



Onderweg in Eupen een koffiestop ingelast bij een bekende hamburgerketen :-)
Vervolgens door de Belgische Ardennen naar Vaals en bij Maastricht de snelweg gepakt naar Almere.



18e Kale Bomen Tocht 28 oktober

door Floris Bongaerts

Het herfstseizoen is weer aangebroken en binnenkort zullen de bomen hun bladeren loslaten. Geheel volgens traditie organiseert de toercommissie in dit seizoen de Kale Bomen Tocht. Op zondag 28 oktober 2012 staat vanaf 9:00 uur de koffie klaar en kun je je inschrijven in het clubhuis van de MVA. Inschrijfgeld: vanaf € 5,00. De rit is 177km lang en de netto rijtijd bedraagt bijna 5 uur. De route is verkrijgbaar als Garmin-bestand en is ook uitgeschreven op papier.



De rit gaat ditmaal richting Woerden. We rijden vanaf het clubhuis eerst via Muiden en langs de Vecht richting Weesp. We volgen de Vecht richting Nigtevecht en rijden zuidwaarts naar Vreeland en Loenen. Na Loenen steken we het Amsterdam-Rijnkanaal over en gaat de route naar Montfoort en Oudewater. We omzeilen de A12 en gaan daarna noordwaarts via de Woerdense Verlaat en langs Vinkeveen en belanden dan langs de oever van de Waver. Vlak onder Ouder-Amstel buigt de route oostwaarts en zakken we af langs de bochtige Ronde Hoep en

rijden we via de Winkeldijk door Abcoude. Vervolgens langs het water van de Gein en via de N236 langs de rand van Naarden-Bussum en tot slot via het Naarderbos weer over de Muiderbrug terug naar het clubhuis voor een gezellige nazit en een versnapering.

Tijdens deze tocht zul je weinig stoplichten tegenkomen en des te meer bochtjes. Maar pas op: het is herfst en het kan glad zijn. Pas daarom je snelheid aan; dit is een toertocht en geen wedstrijd.

De 18e Kale Bomen Tocht staat aangekondigd op de kalender van het LOOT (www.loot.nl). De toercommissie hoopt je welkom te heten op zondag 28 oktober. Let op: in de nacht van 27 op 28 oktober gaat de wintertijd in. Je mag dus een uurtje langer in je bed blijven liggen.

OFF THE ROAD

door Arnoud Margadant

Het is zondag 7 oktober 2012. Vandaag staat een allroadrit in de buurt van Apeldoorn op het programma. De tocht is uitgezet door Bert Duursma, voormalig BMW dealer in Apeldoorn, die nu van zijn hobby, offroadrijden en trainingen geven, zijn werk heeft gemaakt. Ik vond de aankondiging op het BMW GS forum en heb Floris zo ver gekregen dat hij ook mee ging, met zijn Transalp.



Zondagochtend ontmoetten

we elkaar bij tankstation De Slaag aan de A1 en zijn toen naar het startpunt gereden, Camping de Mölnhöfte in Diepenheim. Daar hadden we afgesproken met Henk en Hans, beide ken ik via het GS forum. Na een kopje koffie en het inplakken, -rollen van de routerol (ja, deze tocht gaat nog traditioneel) gaan we op pad. Voor mij een goede test voor mijn zelfgemaakte routerolhouder (met dank aan een lunchbox van Appie). Het is fantastisch weer, een heerlijk najaarszonnetje, nauwelijks wind en een aangename temperatuur voor wat offroadwerk. Na enkele km's over de weg was het meteen raak, een modderig bospad lachte ons tegemoet.



Ai, ik ben op mijn toch wel zware GS met wegbanden. Ook Floris reed op wegbanden, Henk en Hans hadden de echte noppen ondergebonden (mazzelaars!). Maar dit is ene goede oefening in evenwichtskunst. Staan op de voetsteunen en niet te abrupt met het gas of de rem spelen. Zo gezegd, zo gedaan, vergat ik de derde regel: niet te hard als je geen grip hebt. Juist ja, een kort bodemonderzoek van mijn linker cilinder volgde. Gelukkig nauwelijks schade en geen verwondingen, maar allemachtig, wat is zo'n GS zwaar als je hem op wilt rapen! Even goed voor gaan staan, ferm beetpakken en met een oerkreet en dito krachtsexplosie staat hij weer,



gelukkig! Vanaf nu dus iets rustiger door de modderplassen. De rest van de dag ging het prima, zonder vallen. Wat is het toch heerlijk om zo met je brommer in de weer te zijn, gezellig en uitdagend! Onderweg kwamen we Bert regelmatig met zijn Landrover tegen filmpjes van ons in actie makend. Kijk maar eens op [Youtube](#) (zoeken naar Bertr, met twee r-en) dan vind je een paar mooie beelden van ons in actie. De tocht vorderde gestaag, maar echt opschieten, deden we niet. Dus vlak na Hellendoorn (wat een geweldige zandpaden door het bos waar je nog gewoon overheen mag rijden!) besloten we om via een snellere weg richting Apeldoorn te gaan, het eindpunt van de tocht, bij Shimako-BDM. Floris wilde nog een stuk weg ergens anders verkennen en nam afscheid van ons. Henk, Hans en ik zijn naar Apeldoorn gegaan, onderweg nog een heel spannend bruggetje over een kanaal gevonden (zie foto).



Het ging goed, maar niet iedereen voelde zich helemaal zeker op dit smalle noodbruggetje, zonder hek... Met vereende krachten kwa-

men we er overheen, waren we toch even in de rimboe van donker Afrika ;-)

Bij het eindpunt stond ons een bbq te wachten en veel mede offroad enthousiastelingen, velen op BMW's waarvan sommige exemplaren mooie stukjes huisvlijt vertoonden. Knap hoor. Ook kwamen we een heuse Yamaha XT500 tegen.



Maar bij nader onderzoek toch net iets anders. In plaats van de gebruikelijke 500cc 1 cilinder motor, had deze 2 cilinders en 750cc. Heel knap gebouwd door de eigenaar en hulde voor het feit dat hij hem ook gebruikt waarvoor hij bedoeld is, de blubber in, klasse! Moe en voldaan zijn we weer naar huis gereden. Morgen de brommer schoonmaken, want dat was wel nodig... 10 november staat de volgende rit op de agenda (in Weert) maar nu eerst naar Marokko.

Atlasgebergte, **here we come!!**



"Nieuwe" kaart in clubhuis:



Barrooster

dinsdag-16-10-2012 Theo Giling
vrijdag-19-10-2012 Bertho v/d Berg
zaterdag-20-10-2012 Alle aanwezigen
dinsdag-23-10-2012 Edwin Rijnhart
vrijdag-26-10-2012 Idsart Attema
dinsdag-30-10-2012 J. Sijsma
vrijdag-02-11-2012, L. den Hollander
zaterdag-03-11-2012, Sleuteldag
dinsdag-06-11-2012, Hugo Priester
vrijdag-09-11-2012, Andre Dijkslag
dinsdag-13-11-2012, Dirk Rietkerk
vrijdag-16-11-2012, Bertho v/d Berg
zaterdag-17-11-2012, Sleuteldag
dinsdag-20-11-2012, Theo Giling
vrijdag-23-11-2012, L. den Hollander
dinsdag-27-11-2012, Edwin Rijnhart
vrijdag-30-11-2012, Idsart Attema

Agenda

20 oktober:

**25 jarig bestaan
verenigingsgebouw**

28 oktober:

Kale Bomen Tocht

En natuurlijk elke dinsdag-
en vrijdagavond van 20.00
tot 23.00 uur **clubavond!**

Elke 1e en 3e zaterdag:

Sleutelzaterdag!

Motor Vereniging Almere
Opgericht 21 april 1979
KvK Zwolle nr 40060406
Aangesloten bij LOOT
Bankrelatie ING 1553861
Postbus 10249
1301 AE ALMERE
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere-Haven
036 531 02 82
www.motorvereniging.nl