



Voorwoord

door Johan Roemer, voorzitter

Weer een verse nieuwsbrief, het motorseizoen loopt op zijn einde. Het weer is nog goed maar wat fris. Rijden gaat dus nog prima.

We kijken in deze nieuwsbrief terug op het Vulkanen Weekend, vier dagen heerlijk toeren in de Eifel.

Er is weer een heel gezellige en productieve klus- en opruimdag geweest in en om het clubhuis. Meer handjes zijn altijd welkom.

Maar ook staan er nog activiteiten op de kalender zoals: de Kalebomentocht en het onvolprezen Novemberfeest. Ditmaal met een Whisky proeverij. Iedereen is van harte uitgenodigd. Hoe wat en wanneer is allemaal te vinden in deze nieuwsbrief.

Verder een bericht uit Spanje, de Sint zou van plan zijn 2 december bij MVA langs te komen. Eerdere bezoeken van de Sint liepen nog al eens uit de hand. Weet niet of ik iets verkeerd gegeten of gedronken had maar op gegeven moment telde ik drie Klazen en een stuk of twaalf pieten.

De rubriek, Wist U Dat..... heeft weer de nodige kritische aantekeningen bij het doen en laten van de leden. Nieuwsgierig? Snel verder lezen dan en noteer de diverse data in uw agenda! Blijf gezond motorrijden.

22e Kale Bomen Tocht

door de toercommissie

De Kale Bomen Tocht vormt de traditionele afsluiting van het toerseizoen van de MV Almere. Dit jaar organiseren we de tocht op zondag 23 oktober. Wij bieden de rit in twee afstanden aan: een lange (210 km) en een korte versie (180 km). De route is alleen verkrijgbaar als .gpx/.gdb bestand (voor Garmin) en als .itin bestand (voor TomTom).

De route leidt via Abcoude-Haarzuilen-Haastrecht-Harmelen-Kamerik-Linschoten-Loenen-Loosdrecht-Montfoort-Naarden-Oudewater-Portengen-Tienhoven-Vlist-Wilnis-Westbroek-Woerden. Het eindpunt is bij vliegveld Hilversum.

Vanaf 9:00 uur ben je welkom in ons clubhuis voor een kopje koffie, de inschrijving en het laden van het routebestand.

De 22e Kale Bomen Tocht staat aangekondigd op de kalender van het LOOT (www.loot.nl).





Vulkanen Weekend,

door Johan Roemer

Ook dit jaar volgens traditie weer naar Hotel Maas.

Vrijdagochtend komen de meeste deelnemer naar het clubhuis. Voor een enkeling is dit omrijden en die gaan rechtstreeks vanaf huis. Tijdens de koffie worden al sterke verhalen verteld over de afgelopen jaren, de meeste deelnemers zijn dan ook oudgedienden. Nog snel even een groepsfoto van de aanwezigen en we vertrekken naar de eerste koffiestop, hotel Van der Valk in Urmond. Dit is een snelweg traject, bij elkaar blijven in de drukte van de ochtendspits is onmogelijk. Maar toch komen we zo'n beetje tegelijk aan bij Van der Valk, ook de gene die rechtstreeks van huis zijn gegaan hebben de koffiestop gevonden.

Na een stuk vlaai, koffie en gebruik van het sanitair, gaat het echte toerwerk van start. Nog snel even tanken, nog een klein stukje snelweg en dan lekker binnendoor over mooie stuurweggetjes. Maar dan.....lekkre band! Gelukkig dit keer niet van mij. Wout bleek dit keer aan de beurt. Maar er zijn reparatiesetjes genoeg en ook Ehsan is aanwezig, dus het probleem is ook vrij snel opgelost. Zonder verdere narigheid komen we aan in Lutzerath. Kamers worden



betrokken, douches uitgetprobeerd en daarna de keuring van het Bier. Wout trakteert het reparatieteam nog op een biertje. Na het diner nog wat biertjes en langzamerhand gaat iedereen richting kamers.

De twee volgende dagen, stonden in het teken van bochten, bochten en nog eens bochten. Stijgen, dalen soms vrij makkelijk en dan weer een stukje echt opletten en binnen de lijntjes blijven. Jan heeft ook enkele bezienswaardigheden

opgenomen in de route en is er toch weer in geslaagd weggetjes te vinden die ik nog niet kende. Het weer was prima, soms 's morgen wat mistig en redelijk fris. Maar alle dagen koffiestops en lunches lekker op diverse terrasjes. De buitjes die vielen, kwamen 's nachts. Kortom een heerlijk toerweekend. Na het toeren werd de dag onder genot van een biertje, een wijntje of een ander drankje op het terras bij Maas nog eens doorgenomen.

Weer veels te vroeg was het maandag, de dag van de terugreis. Om het af te leren eerst nog lekker sturen. Via het drie landen punt komen we Nederland weer binnen, koers wordt nu gezet richting snelweg, A79, A2 en zo richting huis. Steeds meer mensen zwaaien en gaan hun eigen weg richting huis.

Wat mij betreft volgend jaar weer!





4 November: NOVEMBERFEEST

door Dirk Rietkerk

Zoals veel oudgedienden misschien nog weten werd er vroeger jaarlijks het Novemberfeest gehouden.

Omdat de belangstelling gestaag terugliep hebben we een aantal keer getracht het Novemberfeest op te pimpen door er een Halloweenfeest van te maken. Dit bleek echter, ondanks de inspanning van een aantal enthousiaste vrijwilligers, toch niet de gewenste opkomst te genereren.

Dit jaar willen we het Novemberfeest aansluitend aan een reguliere clubavond houden en wel op vrijdag 4 november en dit dan combineren met een whisky-avond.

Wat is de bedoeling? Op 4 november vind er een reguliere clubavond plaats, met dit verschil, dat we de kantine wat aan willen kleden en naast de drankjes aan de bar ook wat hapjes hebben e.d. Voor degenen die willen, kunnen we later de avond over laten gaan in de whisky-avond. Degene die hier aan mee wil doen neemt zelf een fles single malt whisky mee. Omdat we geen sterke drank (mogen) verkopen, kun je dan een glas van jouw whisky ruilen met iemand anders. Degenen die geen whisky drinken, kunnen dan toch meegenieten van de gezelligheid en de whiskydrinkers, krijgen weer de gelegenheid om eens een ander merk te proeven.

Kortom: Een prima reden om vrijdag 4 november in je agenda te zetten als MVA-Novemberfeest/-whiskyavond!





Klusdag 8 oktober

door Stephan Hart, gebouwbeheer

Afgelopen zaterdag was het weer zo ver, een nieuwe klusdag in ons clubgebouw. Het was weer een zeer productieve en gezellige dag. De weergoden waren ons goed gezind en dat maakte dat het lekker klussen was. De luiken waren al eerder al in de primer gezet maar moesten nu ook nog in de lak gezet worden. Er is flink geveegd en gesnoeid en de voordeur en de ingang naar het drankenhok zijn ook weer opgeknapt.

Dit keer hadden we er voor gekozen om iedereen per email te benaderen voor deze klusdag. Ik moet zeggen dat dat geslaagd is de opkomst was prima te noemen. Ook de reacties van personen die niet konden vond ik soms hartverwarmend. Voor mij is altijd het belangrijkste dat het een gezellige dag wordt, we doen het uiteindelijk allemaal in onze vrije tijd. Daarom zijn ook mensen die:

-Alleen de koffie op drinken

-Alleen goedbedoelde opmerkingen hebben

-Alleen adviezen hebben

-Alleen die nieuwe ideeën hebben, ook welkom.

Ik hoop dat we bij een volgende klusdag weer net zo veel inzet zien, ik wil iedereen enorm bedanken voor deze dag!!

WistjeDatjes

door Dirk Rietkerk



- › Agnes als eerste van de nieuwe barmedewerkers haar certificaat gehaald heeft;
- › Jasmijn de drankkaarten heeft ontworpen;
- › Je met die drankkaarten voortaan kunt betalen;
- › Dat Douwe het één keer in de twee weken doet;
- › Michael M soms 's morgens al in de kroeg te vinden is;
- › Dat Stephan magische vingers heeft;
- › Dat Morris z'n A2 heeft gehaald;
- › Peter en Dirk naar Wales zijn geweest, maar niet samen;
- › Dat je knipperlichten met een hamer kunt repareren;
- › Dat de lokale motorkledinghandel concurrentie heeft gekregen van Moritzport;
- › Dat de motor van Morris een voorremlicht en een achterremlicht heeft;
- › Dat Agnes iets met beertjes heeft;
- › Dat Ernst z'n eigen kop niet eens herkent;
- › Dat Patrick met oude computeronderdelen de verlichting van de muurmotor weer gerepareerd heeft;
- › De motor van Agnes op tv was;
- › Dat Eric een Ducati-helm heeft;

Agenda punten:

23 okt: Kale Bomen Tocht

4 nov: Novemberfeest
met whisky proeverij

2 dec: Sinterklaas?

Drankkaart

Linda

Vanaf 1 oktober werken we aan de bar met zogeheten drankkaarten. Ze kosten € 20 per stuk en worden gebruikt voor alle consumpties. Er wordt afgestempeld per 50 eurocent. De bedoeling is dat er per consumptie de kaart overhandigd wordt en afgestempeld. Doorschrijven kan dus niet meer.

Als de kaart vol gestempeld is... niet weggooiën...maar inleveren. Een volle kaart is een consumptie van €1 waard. Voor de incidentele gast(en) is er natuurlijk de mogelijkheid contant te betalen.

De leden die toch contant willen betalen... (kaart is makkelijker hoor voor beide kanten...) dat kan natuurlijk maar dan graag wel gepast. Er is gewoon niet genoeg wisselgeld over. De bedoeling is namelijk dat tekorten en ongemakken zoals een tekort aan bepaald muntgeld, het vergeten doorschrijven van niet betaalde consumpties enz. tot het verleden gaan behoren.

De vereniging zal er wel bij varen en daar gaat t tenslotte allemaal om.

tot aan de bar of in de kantine...