



Voorwoord

Johan Roemer, voorzitter

De vakanties lopen ten-einde, op de club wordt het ook weer steeds drukker, vooral met sleutelaars. Niets ten nadele van deze clubleden, zij verhogen immers de baromzet, toeders zijn onderweg en spekken de reguliere horeca. Nu ik het over toeren heb, vergeet het Vulkanen Weekend niet, lekker vier dagen toeren in de Eifel, met overnachtingen in een prima hotel. Noteer ook nog even de Kale bomentocht op 27 oktober. Verder is het voor mij net zo'n verrassing wat er in deze nieuwsbrief staat als voor U. De redacteur hult zich in stilzwijgen. Hij leunde afgelopen dinsdagavond achterover op het bankje bij de werkplaats en gaf mij opdracht, terwijl hij bedachtzaam in de brandende houtkachel starde, om maar weer even een voorwoord in elkaar te flansen. Bij deze kunt U zien dat ik braaf doe wat mij wordt opgedragen. Wat mij betreft is de redacteur aanzet, hij had het over flink wat leesvoer wat hij alleen nog even moest verzamelen. Nu ga ik achterover leunen en kijken wat deze nieuwsbrief verder heeft te bieden. Hopelijk bent U net zo verrast als ik door een gemakkelijke en inspirerende nieuwsbrief. Blijf gezond (en) motorrijden!



Novemberfeest

door Dirk Rietkerk

Nu de vakanties weer voorbij zijn en de dagen al weer merkbaar korter worden, gaan onwillekeurig onze gedachten uit naar het eind van het motorseizoen.

Na de Kale-bomentocht begint de winterprogrammering van de MVA weer traditioneel met ons **Novemberfeest**.



Dit jaar kwam onze barcommissie (lees: Linda) op het idee om van het Novemberfeest een Halloweenparty te maken.

Ze heeft al een paar mensen opgetrommeld om de aankleding van onze kantine ter hand te nemen om er een 'gezellig' sfeertje van te maken.

Zet dus in de agenda: Zaterdag 2 november Halloweenfeest bij de MVA.



Leukste Vereniging van Flevoland

van de redactie

Door Omroep Flevoland wordt ook dit jaar de wedstrijd georganiseerd wie zich de leukste vereniging van Flevoland mag noemen. Aan deze wedstrijd deden wij als MVA ook mee. We hebben echter niet de finale gehaald. De finale vindt **21 september** plaats en wordt 's avonds live uitgezonden door Omroep Flevoland. Wij (de MVA dus) zijn benaderd door Katja van den Burg en Romy Brouwer van Omroep Flevoland om op die avond aanwezig te zijn. Natuurlijk op onze motor, in motorkleding en met de nodige spullen om op te vallen en de naamsbekendheid van MVA te vergroten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld vlaggen. Wie heeft er zin om met een paar man (en vrouw?) onze vereniging te promoten?

Info bij: Omroep Flevoland (0621689070) of Frans Pansier (0616810538)





Het leek een gewone sleutelavond te worden.

Op vrijdag 23 augustus open je nietsvermoedend het clubhuis voor een reguliere clubavond.

Je opent de luiken, zet een pot koffie en opent de deur naar de werkplaats.

Garagedeur open, licht aan en dan: "SHIIIIITTTTT" !!!!

Naast de eerste brug ligt een motor op z'n kant, met de wielen naar boven.



Nadat de motor met vereende krachten weer rechtop wordt gezet is het tijd voor de vraag:

Wat is er in onze werkplaats gebeurt, waardoor die motor van de brug gedonderd is??? En als ware CSI's wordt door de ter plekke benoemde technische commissie een onderzoek ingesteld.

Na zorgvuldig spuurwerk en deductie worden de gebeurtenissen gereconstrueerd:

Op dinsdagavond 19 augustus is Jeroen (sinds een paar maanden MVA-lid) aan het klussen in de werkplaats van de MVA, om de schade die vanden hebben aangericht aan z'n motor, te inventariseren en te repareren.

De motor is daarbij op de

brug gezet en deze is omhoog gepompt om overal goed bij te kunnen.

Aan het eind van de sleutelavond verlaat iedereen het pand, niet in de gaten hebbend dat er aan de linkerkant een krukje gedeeltelijk onder de brug staat en men is vergeten de brug te laten zakken of blokkeren.

Aangezien onze bruggen niet hagelnieuw zijn, stroomt door het gewicht van de motor de hydraulische olie druppeltje voor druppeltje van de hoofdcilinder terug in het reservoir. En daarbij zakt de brug heel langzaam maar zeker naar beneden....

Na een tijdje rust de brug aan de linkerkant op het krukje, de rechterkant blijft echter zakken, waardoor de motor op een gegeven moment steeds schuiner en schuiner komt te staan.

Het zwaartepunt van de motor verplaatst zich tot naast de brug en dan neemt de de zwaartekracht het over en de motor dondert van de brug.

En zo kon het dus gebeuren dat, hoewel er niemand aanwezig was, er een motor van de brug gevallen was.



En de moraal van het verhaal? Laat aan het eind van een sleuteldag/ -avond ALTIJD de brug zakken, of

blokkeer de brug !!!



BBQ zomer 2013

van de redactie

De BBQ afgelopen zomer was weer een groot succes! Dit kwam natuurlijk voor het grootste deel door de goede organisatie van Dirk en het heerlijke eten, maar ook, niet op de laatste plaats, het warme zomerweer. Een hele fotoreportage was al enkele dagen later te zien op [Facebook](#). Een kleine impressie:





Wie het allemaal onfortuinlijk heeft gemist zal het van de verhalen moeten hebben van de tientallen die wel zijn geweest en/of van de foto's die op de computers in het clubgebouw staan.



Kale Bomentocht

van de redactie

Op zondag 27 oktober wordt de Kale Bomentocht weer gereden.

Het is op moment van uitkomen van deze nieuwsbrief bij de redactie nog niet bekend waar de tocht ons naar toe zal brengen. Hou daarvoor de [website](#) van de motorvereniging in de gaten of [Facebook](#).

Nieuwe barmedewerkers gezocht!!!

van de redactie

De barcommissie is naarstig op zoek naar vrijwilligers die eens in de zoveel tijd een avond (dat is dus een dinsdag- of vrijdagavond) achter de bar alle bezoekers van een natje en droogje willen voorzien.

Het is een verantwoordelijke taak, je bent op dat moment niet alleen het gezicht van de vereniging, maar je beheert op dat moment ook de bar-omzet, opent het pand en sluit 's avonds ook weer af.

Lijkt het je leuk om 's avonds in de belangstelling te staan (iedereen komt op je af en roept om koffie, fris of bier) en sta je je mannetje, neem dan contact op met Linda.

Linda is vaak aanwezig en staat je graag te woord. Mocht ze er niet zijn dan is er altijd wel iemand anders die je te woord kan staan.



Midland Classic Show 2013

Website Vriendenkring klassiekers



Op **zondag 29 september** organiseert de Stichting Vriendenkring Klassiekers weer een groots opgezet oldtimer- en klassieker-evenement in Almere. Deze vindt dit jaar plaats op het Stadhuisplein én de Stadhuispromenade, midden in het stadshart van Almere Stad. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en deze **'Midland Classic Show'** belooft zeker net zo'n gezellige dag te worden als de voorgaande edities. Doordat ook de winkels van het stadscenarium geopend zijn, kan er gerekend worden op een grote publieke belangstelling.

Gedurende de gehele dag zal er gezorgd worden voor live-muziek, passend bij een klassieker-evenement.

Tevens staat in de nabijheid van het evenement op de Esplanade de najaarskermis opgesteld.

MVA wilt ook dit jaar weer mee doen. Bij voldoende belangstelling en medewerking van de leden zullen we een stand inrichten. Heb je een motorfiets ouder dan dertig jaar die je wil laten zien, neem dan contact op met Idsart!



IK BEN TEGEN APK VOOR MOTOREN !!!

Europarlementarier Wim van de Camp wil zich verzetten tegen de Europese verplichting om motorfietsen en caravans periodiek te laten keuren.

Kijk op YouTube naar "[Protest tegen verplichte APK voor motoren](#)"

Op Facebook kan je een petitie tegen APK voor motoren tekenen simpel door de pagina te liken ("[Vind ik leuk](#)" aanklikken)



Barrooster

dinsdag 17-sep Theo Giling
vrijdag 20-sep Bertho v/d Berg
zaterdag 21-sep allen
dinsdag 24-sep Edwin Rijnhart
vrijdag 27-sep Idsart Attema

Dinsdag 1-okt Hugo Priester
vrijdag 4-okt Jan van Es
zaterdag 5-okt allen
dinsdag 8-okt Dirk Rietkerk
vrijdag 11-okt Jan Willem Jacobi
dinsdag 15-okt Theo Giling
vrijdag 18-okt Bertho v/d Berg
zaterdag 19-okt allen
dinsdag 22-okt Linda Vermeulen
vrijdag 25-okt Idsart Attema
zondag 27-okt ??????
(Kale Bomentocht)
vrijdag 29-okt Edwin Rijnhart

vrijdag 1-nov Theo Giling
zaterdag 2-nov allen
dinsdag 5-nov Hugo Priester
vrijdag 8-nov Jan Willem Jacobi
dinsdag 12-nov Dirk Rietkerk
vrijdag 15-nov Bertho v/d Berg
zaterdag 16-nov allen
dinsdag 19-nov Linda Vermeulen
vrijdag 22-nov Jan van Es
dinsdag 26-nov Edwin Rijnhart
vrijdag 29-nov Idsart Attema

Agenda

21 september:

Finale Leukste Vereniging van Flevoland bij Omroep Flevoland

20, 21, 22 en 23 september:

Vulkanenweekend

29 september:

Midland Classic Show

2 November:

Novemberfeest

3 januari:

Nieuwjaarsborrel!

En natuurlijk elke dinsdag- en vrijdagavond van 20.00 tot 23.00uur **clubavond!**
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand:

Sleutelzaterdag!

Motor Vereniging Almere
Meerveldstraat 55
1359 HZ Almere-Haven
036 531 02 82

<http://www.motorvereniging.nl/>